



Grote of Sint Vituskerk Naarden

Zondag 6 oktober 2024

Derde zondag van de herfst

Voorganger: Dr. Jan Peter Schouten

Organist: Wybe Kooijmans

VOORBEREIDING

Orgelspel ter voorbereiding

Begroeting door de ouderling van dienst.

De kaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars.

We gaan staan.

Bemoediging en drempelgebed

V : Onze hulp is in de Naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: God,

Oog in oog met uw heiligheid
worden wij stil.

Wij zijn maar kleine mensen:
waarop kunnen wij ons beroemen
tegenover U?

**G: Wil ons toch aanvaarden zoals wij zijn,
in al onze onvolmaaktheid.**

V: En maak dan zelf, o God,
van onze stilte een lofzang,
door Jezus Christus, onze Heer,

G: Amen

♪ 'De stilte zingt U toe, o Here' Psalm 65 strofe 1 en 3

We gaan zitten.

Kyriegebed telkens beantwoord met: 301g

♪ 'Geprezen zij God! Gij engelenkoor' lied 150-a strofe 1, 2 en 4

DIENST VAN HET WOORD

V: De Heer zij met U.

G: Ook met U zij de Heer.

We openen met de kinderen de Bijbel.

De kinderen gaan naar hun eigen bijeenkomst.

Gebed

1^e lezing: 1 Koningen 19: 8-18

🎵 **'In de veelheid van geluiden'** lied 283 strofe 1, 2, 3 en 4

2^e lezing: Marcus 10: 13-16

🎵 **'Het koninkrijk is voor een kind dat zorgeloos speelt'** lied 782 strofe 1 en 2

Overdenking

Orgelspel

🎵 **'Niet als een storm, als een vloed'** lied 321 strofe 1, 2, 3 en 4

Gebeden en gaven

De kinderen komen terug.

Dankgebed, voorbeden en stil gebed, Onze Vader.

Vanuit de gemeente

- Aandacht voor de collecten bij de uitgang of via de GIVT of kerk-app
- De bloemen
- Verdere mededelingen

Wegzending en zegen

Allen gaan staan.

🎵 'O lieve Heer, geef vrede' slotlied 1009

Zegen, met gezongen Amen.

Orgelspel

Na de dienst is er een kopje koffie, thee of iets fris en de mogelijkheid elkaar te begroeten en ontmoeten. U bent van harte uitgenodigd.

Collecte

50 % van de collecte is bestemd voor de Voedselbank
Naarden Bussum

25 % voor het eigen kerkenwerk

25 % voor de eigen diaconie



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



De bloemen die vorige week op tafel stonden, waren voor mw. Wil de Koning

Activiteiten deze week:

Maandag 7 oktober: **Gesprekskring rond Bijbel en leven**

(en zeker niet alleen dienstvoorbereiding)

Tijd & locatie: 10.00 uur, Witte Kerk

Maandag 7 oktober: **Cantorijrepetitie**

Tijd & locatie: 19.30 uur, Witte Kerk

Dinsdag 8 oktober **Zinspiratie bijeenkomst CCIV**

Thema: Ontdek het onzichtbare leven

Spreker: Remco Kort

Tijd en locatie: 20.00 uur, Apostolisch Genootschap, Meulenwiekenlaan 49 Bussum

Volgende week:

Zondag 13 oktober

Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur

Voorganger: ds. C. Flobbe

Vrijdag 18 oktober **Sirkelslag**

Tijd en locatie: 18.30 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan

Het is weer tijd voor Sirkelslag!

Thema is 'Als nieuw!

Ben jij er jaar ook (weer) bij? Alle kinderen van 7 tot en met 12 jaar zijn welkom!

Je mag natuurlijk ook een vriend op vriendin meenemen, je kunt je aanmelden bij

jeugdkerknaardenbussum@gmail.com

Website: www.pkn-naarden.nl